

## ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ...

31-12-10

Σήμερα, τελευταία μέρα του χρόνου, κάθομαι και σκέφτομαι τι θα ήθελα για το 2011. Σε μια χώρα με ένα σωρό προβλήματα, με χαμένη την Εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια, νομίζω ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση του καθενός μας να κάνει τέτοιου είδους προβληματισμούς. Σκεπτόμενος λοιπόν (και ίσως ονειροπολώντας), θα ήθελα ....

1. Η Πατρίδα μου να είναι αξιοπρεπής στο παγκόσμιο στίβο. Η παγκόσμια κοινότητα να μας βλέπει με σεβασμό, σαν ανθρώπους με αξία και ικανούς να προσφέρουν στον εαυτό τους και σε άλλους.
2. Η Πατρίδα μου να έχει παραγωγικό δυναμικό, που να μπορεί να το αξιοποιεί με το παραπάνω στις δύσκολες στιγμές και να τη βοηθάει να ξεπερνάει τις δυσκολίες.
3. Θα ήθελα να εξαφανιστεί η κατάρα της «προσοδοθηρίας». Να σταματήσουμε να υπονομεύουμε το μέλλον μας με τη κατάρα της «κονόμας». Να σταματήσουμε να ασχολούμαστε αποκλειστικά με το «πως θα βάλουμε χέρι στα κονδύλια».
4. Οι άνθρωποι γύρω μου να σέβονται το περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους. Δε μου αρέσει να βλέπω τους γύρω μου να καταστρέφουν τα πράγματα που εγώ πληρώνω μέσα από τους φόρους μου.
5. Δε θα ήθελα να ξαναδώ γέρους με μπαστούνια ή μαμάδες με καρότσια να βαδίζουν στη μέση του δρόμου, επειδή όλα τα πεζοδρόμια είναι μπλοκαρισμένα από αυτοκίνητα.
6. Θα ήθελα τα παιδιά μας να βρίσκουν εύκολα δουλειά σε αυτό που αγαπάνε και όχι μετά από μακροχρόνιες και πολυέξοδες σπουδές να ψάχνουν ένα οτιδήποτε μεροκάματο ή να χάνουν την αξιοπρέπειά τους, συντηρούμενα στα 30 τους από τις οικογένειές τους.
7. Θα ήθελα να σεβόμαστε τα μνημεία μας και τους χώρους μας και όχι να καταστρέφουμε τα πάντα με τα graffiti.
8. Θα ήθελα μια εκπαίδευση που να βγάζει ανθρώπους με κρίση και σφαιρική αντίληψη, έτοιμους να δώσουν τη μάχη στη σκληρή παγκόσμια πραγματικότητα.
9. Θα ήθελα οι άνθρωποι να δίνουν αξίες σε πιο μακροπρόθεσμους στόχους και όχι σε αρπαχτές «δωσ' ημίν σήμερα», ώστε να ζούμε επιτέλους σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, όχι τόσο εμείς αλλά τα παιδιά μας.
10. Θα ήθελα να έχουμε ηγέτες, που να ξεσηκώνουν το λαό με κοινά οράματα και να εμψυθούν στο κόσμο ηθικές και πνευματικές αξίες.
11. Θα ήθελα οι σημερινοί νέοι να βγουν από τη ζώνη άνεσης, που εμείς κακώς τους προσφέρουμε και να είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για το δύσκολο αύριο.

12. Θα ήθελα .....

Πως είπατε ; Περπατάω στα σύννεφα ; Σας θυμίζω, ότι κάποιος έγκριτος Ακαδημαϊκός είπε ότι το πιο αξιόπιστο δείγμα ύπαρξης Πολιτισμού είναι όταν δεν συζητούνται τα προφανή.

Σας εύχομαι καλή χρονιά, γεμάτη Υγεία και Κουράγιο για το καλύτερο αύριο.

Νίκος Χαριτωνίδης